



In de afgelopen maanden kregen de Welpen-Meisjes bezoek van Mario en Luigi. Hieronder vind je een korte samenvatting met wat wij allemaal hebben beleefd met hen.

In november kregen de Welpen-Meisjes bericht met dat Mario gevangen was door King Boo. Om Mario te bevrijden moesten wij proberen "energie" op te wekken. Toen dit gelukt was kwam Luigi langs om de "energie" op te halen. Daarna kwam Mario langs om te laten zien dat het gelukt was om hem te bevrijden. Wij hebben toen ook Goomba's gemaakt voor Mario.

In februari hebben wij toen er sneeuw lag pinguïn power-ups verzameld om Mario en Luigi te helpen om een paar Goomba's makkelijker te kunnen verslaan.

In maart hebben wij ijsbloemen power-ups gemaakt zodat Mario en Luigi ze kunnen gebruiken wanneer ze nodig zijn. Mario was er vandaag ook bij en heeft zelfs meegedaan met het openen- en sluiten. Dit was tot nu toe het Mario en Luigi avontuur!





De Warmoezerij en de Scouting gaan een leuke samenwerking tegemoet. Op de Warmoezerij staan een aantal bakken voor natuurprojecten voor Scouting. Op die manier dragen de Warmoezerij en Scouting bij het het bewust zijn van en omgaan met de natuur van jongeren.

Heeft u groente en/of bloemenzaadjes over? dan houden wij ons graag aanbevolen.



## Van de oude boombakken zijn mooie moestuinbakken gemaakt

Er zijn een drietal boombakken weggehaald aan de dijkzijde van het clubhuis. Hierdoor is er voor nu extra speelruimte ontstaan wat fijn is voor onze groep! De 3 appelbomen zijn in de grond op een mooie plek bij de Warmoezerij geplaatst. Een deel van deze oude boombakken zijn mooie moestuinbakken voor Scouting gemaakt, met dank aan klusouder Fokko!



## Over de Warmoezerij

In de Warmoezerij telen we groenten en fruit en betrekken we de bezoekers en bewoners van Gouda bij het vergroenen van de stad op GOUDasfalt. Iedereen mag zelf de handen uit de mouwen steken door gewassen te plukken en te proeven. Lekker met je handen in de aarde wroeten en zelf je eten kweken geeft ontspanning en voldoening. Ook de geest houden we scherp, want de warmoezier geeft bezoekers informatie over de (combinatie van) gewassen, het productieproces en de verwerking van deze gewassen in heerlijke recepten.



**biologische & ecologische stadstuin**  
**ingenieus water systeem**  
**groenten & kruiden deel opbrengst voor vrijwilligers**

**Groene vingers gezocht**

**groei & bloei**

**Warmoezerij** Warmoezerij@goudasfalt.nl

Als u wilt weten hoe u kunt helpen, neem contact op met warmoezier@goudasfalt.nl of via de website warmoezier@goudasfalt.nl

The graphic includes a group photo of diverse people holding yellow signs, and icons of a water tap, a pumpkin, and a wheelbarrow.

## Groene vingers gezocht

Verder zoekt de Warmoezerij ook mensen die het leuk vinden om zo nu en dan een handje te helpen op de Warmoezerij.

Mocht je groene handjes hebben, of wil je juist leren hoe je op natuurlijke wijze kweekt? Neem dan contact op via [warmoezier@goudasfalt.nl](mailto:warmoezier@goudasfalt.nl) Ook leuk voor eventuele ouders die dat leuk vinden.

Vrijwilligers delen onder andere de opbrengst en zo nu en dan is er een oogstfeest.



## De voorzitter op HIT

Normaal gesproken is er met Pasen natuurlijk altijd de HIT ([www.hit.scouting.nl](http://www.hit.scouting.nl)) Dit jaar ging deze helaas niet door vanwege corona. Maar gelukkig kon je op een aantal labelterreinen van Scouting Nederland wel kamperen met je (Scouting)familie. Wij hebben gekozen voor het terrein Gilwell Ada's hoeve in Ommen. Gilwell Ada's Hoeve is een prachtig buitencentrum waar je op de authentieke manier kan genieten van Scouting! Kamperen, pionieren, vuur stoken, vlot varen, het kan hier allemaal!

Op vrijdag hebben we de vouwwagen opgezet en een kampvuur gemaakt om worstjes en marshmallows te roosteren. Op het terrein zijn verschillende routebeschrijvingen voor wandeltochten in de omgeving beschikbaar. Zaterdag hebben we er een gelopen en gelijk geoefend met de routetechniek met kruispunt tekeningen. Het was een prachtige route van een kilometer of 16 door de prachtige omgeving van Ommen. Na het paasontbijt was het tijd om een keuken te pionieren. De rest van de middag werd besteed aan zelf vuur maken en het leren omgaan met een bijl. Na het avondeten toch maar besloten om naar huis te gaan omdat de weersvoorspellingen voor de nacht en de volgende dag regen en hagel opgaven en de vouwwagen anders lastig droog te krijgen is. Al met al een zeer geslaagd weekend.

