

# de HOOFENIER

No. 3 - september 2014

## Algemeen

De lucht wordt wat frisser, de blaadjes worden bruin; het is een geweldige tijd om buiten te zijn en actief de natuur te onderzoeken. Het is dan ook heerlijk dat het nieuwe Scoutingseizoen weer is begonnen, vol enthousiasme van onze geweldige vrijwilligers.

Met het nieuwe seizoen komt ook de nieuwste Hoofenier uit, boordevol nieuws van onze leden. Je leest hier over een Vlaya, Suske en Wiske, 100% natgarantie, Hendrik Pierre de Tijd en KAKAA KAKAA IK BEN EEN VOGEL!

Ook willen we je wijzen op het JvH Bikkelkamp, en op de sponsorklink actie die nog steeds loopt.

Beleef de Jan van Hoof experience, en lees de Hoofenier!

## Later dit jaar...

JvH Bikkelkamp:  
17-19 oktober



Intocht Sinterklaas:  
15 november



Kerstviering:  
20 december



## JvH Bikkelkamp

Heb je altijd al meer willen weten over houthakken, koken op vuur, bergsport, en survival technieken? Ben je die standaard scoutingtechnieken zat en zoek je wat uitdaging? Dan is het Jan van Hoof Bikkelkamp echt iets voor jou! Tijdens dit weekendkamp kom je hier namelijk veel meer over te weten en is het zelfs mogelijk om uiteindelijk meerdere insignes te verdienen! Dit alles natuurlijk overgoten met een hoop gezelligheid en een primitief sausje!

Wanneer en voor wie is het kamp?

Het kamp is van 17 tot 19 oktober, het eerste weekend van de herfstvakantie.

Het JvH bikkelkamp is voor Verkenners/Gidsen en Explorers. 1e jaars Verkenners en Gidsen zijn echter uitgesloten van deelname. Deelnemen kan alleen maar mag ook in een groepje.

Kijk voor meer informatie op [www.janvanhoof.nl](http://www.janvanhoof.nl)!



## Welpen jongens/meisjes

Dit jaar zijn de Welpen gezamenlijk met de jongens en meisjes naar Hulst geweest. Toevallig waren Suske en Wiske ook in de buurt en de eerste dag hebben we kennis gemaakt met ze. Professor Barabas had zelfs een tijdmachine gemaakt die we hebben gebruikt om naar andere tijden te reizen. Zo zijn we naar de prehistorie geweest, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en zelfs nog naar de toekomst! De slechterik Krimson probeerde ons nog te saboteren maar we waren hem natuurlijk te slim af!

Hopelijk heeft iedereen een heel leuk kamp gehad. Inmiddels zijn de opkomsten weer begonnen en zijn de Bevers overgevlagen naar de Welpen.



Het zomerkamp van de Gidsen van de Jan van Hoof kon dit jaar niet in Oostenrijk plaatsvinden, dus daarom zijn ze maar naar een andere plaats met een Duits klinkende naam gegaan: Austerlitz! In Austerlitz werd hen gevraagd of zij een Maya konden helpen. De Maya's zijn een indianenstam uit Mexico en honderden jaren geleden is hun beschaving verwoest door de Spanjaarden die daar de boel kwamen veroveren. Er zijn toen een heleboel dingen van de Maya's kapot gemaakt, op vier boeken en de Maya-kalender na.



De Gidsen werd gevraagd om deze vier boeken te verzamelen en op altaren te leggen, waarna de sterren met behulp van magie weer op de goede plek zouden komen te staan en de kalender van de Maya's weer opnieuw zou beginnen en dus zou blijven bestaan (ja ja). Anders zou zelfs dat laatste stukje Maya-erfenis verdwijnen.



Tijdens het zomerkamp hebben de Gidsen moessonregens getrotseerd, pyramides gezien, kilometers gefietst en enorme meren doorzocht, allemaal om de boeken te vinden. Gelukkig waren zij succesvol in hun zoektocht en hebben ze de boeken allemaal gevonden.



Onder leiding van een Maya uit Vlaanderen (een Vlaya) hebben zij het bijbehorende ritueel uitgevoerd, de boeken op de altaren gelegd en de sterren staan nu weer op hun goede plek. Zo blijft dit laatste stukje Mayacultuur gelukkig behouden.

De gidsen zijn natuurlijk bedankt voor hun inspanningen en konden hierna genieten van hun welverdiende rust op het kamp. Helaas gingen ze de volgende dag al naar huis, dus die rust was van korte duur.

## Verkenners

**In de zomervakantie gaan de verkenners natuurlijk op kamp. Dit is extra spannend, want nu zijn de kinderen in een andere omgeving, moeten ze hun eigen eten koken, en zorgt de leiding voor nog meer uitdaging in de programma's. Hier volgt een kort verslagje van wat er gebeurt is op zomerkamp. Alle foto's natuurlijk op onze site.**

Op zaterdag kwamen alle kinderen bepakt naar het clubhuis, pakten we in, en gingen op weg. Het was niet ver rijden, en zo konden we snel beginnen met het opbouwen van de keukens. Aan het einde van de dag stonden gelukkig alle tenten en keukens.

Zondag werden de kinderen vroeg gewekt, en zagen dat er een tijdmachine opgedoken was op het terrein. Deze tijdmachine behoorde toe aan professor Hendrik Pierre de Tijd. Hij was kapot, en de kinderen moesten bewijzen dat ze scout genoeg waren om hem te repareren. Zo stond de dag in het teken van het echte buitenleven, met primitief vuur maken, en boogschieten, en nog veel meer.

Maandag gingen de kinderen op tocht om de missende onderdelen van de tijdmachine te halen. Helaas werkte die dag het weer niet zo goed mee, en liepen de kinderen binnen de kortste keren te soppen. Dit werd wel weer goed gemaakt doordat het een hele mooie tocht was. Op een tocht zitten posten waar leiding en soms andere figuren staan te wachten, zodat de kinderen niet de hele dag alleen lopen, en de leiding ook nog wat te doen heeft. Op deze posten gingen de kinderen pannenkoeken bakken, en met blaaspijpen op doelen schieten.

De dinsdag was een hele spannende dag. De kinderen gingen hun eigen pizza's bakken. En wel op zelfgemaakte steen ovens. Maar die moesten natuurlijk wel door de kinderen gemaakt worden. Hiervoor had de leiding stenen meegenomen, en ijzeren platen om op te bakken. De pizza's waren een groot succes. Hierna volgde nog een tocht over het water. Na het avond spel werd de tijdmachine opgestart, maar er bleek niets te gebeuren, dachten we...

Er zijn mensen uit het verleden ontsnapt, en de kinderen moesten ze vangen voordat ze schade aanrichten. Tijd dus voor alweer een tocht. Op de posten werden weer verschillende activiteiten gedaan. Er is gepraat met Og het oermens, gekookt met Mmmmm de mummie, (de naam zeggen was ingewikkeld), hamer geworpen met Olav de Viking, en geklommen met RADIUS Maximus de Romein. Maar vooral is er heel veel gelachen die dag. Verder wachtte de kinderen nog een verrassing, toen ze niet op het kampterrein uitkwamen, maar op het veldje waar ze als echt bikkels primitief gingen overnachten.

Op donderdag werd het pittoreske Ommen plotseling overvallen door de verkenners, die op zoek waren naar de ontsnapte figuren uit de tijd. Voor elk figuur dat de kinderen vonden, kregen ze een zak zand waarmee hun gezegd werd dat het de tijdmachine kon repareren, en hun terug kon sturen.

Vrijdag was het kamp helaas alweer bijna voorbij. Het zand moest uiteindelijk in een zandloper, die in de gevreesde verboden zone was begraven. En zo werkte de tijd machine weer. De Professor bedankte ons met een barbecue, en voor we het wisten was het zaterdag, en was het tijd om op te ruimen en weer naar huis te gaan. En te douchen!



Ergens midden augustus gingen we met de Explorers op kamp naar Koblenz. Alweer. Met. De. Trein wat godzijdank beter verliep dan een jaar terug omdat we nu onze slaapzakken en –matjes mochten dumpen in het busje. Dit houdt in: geen tassen sjouwen die 2x zo groot zijn als jijzelf (in mijn geval dan). Ik zal het kamp proberen te beschrijven aan de hand van opmerkelijke gebeurtenissen.

Dit begon toen we maandagochtend aankwamen bij het boomklim gebeuren. Er hing iemand, die inmiddels onder de Eplorers algemeen bekend is, een aantal meters hoog in de bomen aan een kabelbaan. Met de precieze woorden ging hij aan ons voorbij: KAKAAA KAKAA IK BEN EEN VOGEL.

Wat me over het algemeen verbaasde was dat iedereen wel mee wilde werken bij de keren dat er om hulp werd gevraagd. In het bijzonder Eibert, waarvan zijn hand net was ingetapet na het hand-tussen-de-deur-van-de-bus-incident, die Fleur en mij wel wilde helpen met het koken.

De staddag kan ik natuurlijk ook niet achterwege laten. Het kasteel dat we gingen bezoeken was erg mooi en ook leuk om door heen te lopen. We moesten namelijk sloffen over onze schoenen aan doen en daarmee kon je erg goed door de gangen glijden.

Samen met Lucia, Laurel, Fleur en Thomas besloten we nog een half uur voor het verzamelen een rondje te lopen door de stad om vervolgens een heel leuk straatbandje tegen te komen. We hebben daar met dromerige ogen (of Thomas het ook leuk vond is een andere vraag) een half uur naar zitten kijken.

Dan heb ik nog wat geleerd over Duco. Hij stond ergens hoog op een steile helling met een mooie boomstronk in zijn handen, die hij per ongeluk iets te ver naar beneden gooide. Ik zag de boomstronk aan mij voorbij gaan, omhoog stuiterend wanneer het weer over een uitsteeksel rolde. Nog geen één seconde later vloog er een Duco achteraan, zijn armen wapperden wild om hem heen, steeds op een haar na vermeed hij de bomen die in de weg zaten. Tot mijn grote verbazing kwam hij ook nog ongedeerd en mét de boomstronk in zijn armen beneden uit de bosjes gelopen.

Het was een geweldig kamp!

Andrea



### Laatste opkomst welpen - 100% natgarantie

**Zaterdag 5 juli hebben de jongens een gezamenlijke opkomst gehad met de meiden.**

Aan de elfhoevenplas hebben zij de opkomst gedraaid. Helaas werkte het weer niet helemaal waardoor het sowieso een natte bedoeling werd. Ondanks het weer hebben we 2 vloten gebouwd En zijn we het water op gegaan. De vloten bleven gelukkig drijven. Na een poging om de boei te halen was het helaas alweer tijd om op te drogen en andere spellen te doen.



### Sponsorkliks

**Inmiddels hebben we al zo'n 300 euro opgehaald en in de maand mei stonden we zelfs op nummer 8 in de top tien van aankopen met de hoogste commissie!**

Hoe werkt het? Nou, dit is heel simpel. Als u via de button op onze website iets koopt gaat een klein gedeelte van het aankoopbedrag door naar de Jan van Hoof.

Met de feestdagen in het vooruitzicht is er weer een aantal websites die ons helpen als je daar een aankoop doet. Ook hotels die via booking.com of hotels.com geboekt worden leveren ons geld op!

Ga dus snel... naar [janvanhoof.nl](http://janvanhoof.nl)!



Wist je dat.... je op vertoon van je scoutcard 5% korting krijgt op je aankopen bij Outdoor Gouda!



Nieuwehaven 45 a-d 2801 CT Gouda Tel: 0182 517 348

Scouting Jan van Hoof -Groep Gouda  
Nieuwe Haven 308, 2801 EG Gouda  
[www.janvanhoof.nl](http://www.janvanhoof.nl)

Voor vragen over de speltak, mail naar:  
"Speltak"@[janvanhoof.nl](mailto:janvanhoof.nl) of kijk op  
[www.janvanhoof.nl](http://www.janvanhoof.nl)