

de HOEFENIER

No. 4 - december 2014

Algemeen

Het eerste deel van het scoutingseizoen zit er al weer op en er zijn weer een hoop spannende activiteiten gedaan.

Zo zijn er meerdere weekendkampen geweest, zijn er moorden opgelost en verder uitbraak van ziekte voorkomen!

Lees in de deze Hoefenier hoe het allemaal is geweest. Ook is er nieuws over het regiokamp Ontmoeting voor verkenners en gidsen.

Later dit jaar...

20 december:
kerstviering



24 januari:
Lustrum receptie



9-14 maart:
Jantje Beton



3-6 April:
HIT



JvH Bikkeltkamp

Oké we hadden geen regen en geen kou. We konden zelfs in een T-shirtje rondlopen maar een beetje bikkelen was het toch wel!

Vrijdag begon het bikkeltkamp met het opbouwen van de tentjes. In het donker natuurlijk, maar dit was geen enkel probleem. Na een goede nacht, al werden de Explorers nog gedropt dus die hebben iets minder geslapen, hebben we heerlijk ontbeten met zelfgemaakt stokbrood met spek of jam. Toen was het tijd om de benen te strekken en van de bosrijke omgeving te genieten en in de middag zijn er wat cursusjes bushcraft technieken gegeven. Houthakken, vuur maken en houtbewerking. De Jan van Hoof heeft er weer wat specialisten bij! De avondmaaltijd werd zelf gemaakt en bereid op het kampvuur. Dit bleek nog best een uitdaging maar het smaakte uiteindelijk erg goed. Na een avondwandeling dook iedereen weer de slaapzak in. Zondag stond in het teken van nog meer technieken. Bergsport, knopen en trappersbanen werden allemaal behandeld en natuurlijk werd de zelf gemaakte trappersbaan ook getest. Als staf kijken we terug op een geslaagd weekend en er komt volgend jaar dan ook waarschijnlijk een vervolg!



Gidsen

Zaterdag kwamen de gidsen binnen in hun lokaal om te ontdekken dat het was omgetoverd tot een laboratorium. In het lokaal had een reislustige wetenschapper gebivakkeerd om hier in het geheim aan een vaccin tegen een gevaarlijke ziekte te werken.

De nacht daarvoor was hij gevlucht omdat hij zichzelf per ongeluk had besmet en om te zorgen dat hij anderen niet verder kan besmetten. Er is een vaccin dat hij goed heeft verstoppt, omdat dit niet in de verkeerde handen mag vallen. Alle gidsen zijn op het moment dat ze het lokaal instapten ook besmet geraakt, en hebben twee uur de tijd om het vaccin te vinden. Door middel van hints achtergelaten door de wetenschapper hebben ze het vaccin op tijd kunnen bemachtigen om zichzelf te redden. Het was een frustrerende en zenuwslopende race met de tijd, waarin goed nagedacht moest worden. De hints waren niet altijd even makkelijk en er moest goed rondgekeken worden, soms hing de oplossing zelfs wel aan het plafond.



Welpen jongens – Sinterklaas en weekendkamp

15 november zijn de welpen samen met de kabouters naar de kade gelopen om de sint te ontvangen. Het was erg nat en koud, maar gelukkig hebben we wel sinterklaas en de pieten gezien. Terwijl de sint met zijn gevolg naar de markt liep, zijn de welpen terug gegaan naar het clubhuis om op tv de rest van de intocht te zien. Uiteraard ontbrak het stroigoed en de warme chocomel niet.

Laatst was het eindelijk zover.... de clubhuisovernachting.

Zaterdag net na de lunch kwamen de welpen aan, na een snelle opening stonden er buiten ouders klaar om ons naar het zwembad in bodegraven te brengen. In het zwembad was van alles te doen, van een wildwaterbaan tot aan een hele snelle glijbaan. Bij terugkomst hebben we onze slaapmatjes neergelegd en na een korte rustpauze stond er een heerlijke maaltijd klaar.

Tijdens het corvee kwam inspecteur Piet R. de Vries binnen omdat de staf van sinterklaas gestolen was. De boef was niet heel slim, want de zak met stroigoed welke hij ook gestolen had was lek en dus hoefde de welpen alleen maar het pepernotenspoor te volgen. Uiteindelijk vonden we de boef in een Ierse pub en is hij aangehouden. De zak stroigoed mochten de welpen als beloning bewaren. Na een film was het al weer tijd om lekker te gaan slapen.

Om 7:00 vonden de heren het wel genoeg geweest en wilden ze graag wat gaan doen. Dus hup snel de schoenen zoeken waar zwarte piet een traktatie in had gedaan en een rustige ochtendwandeling doen. Na het ontbijt zijn de welpen verdeeld in 3 groepen en gaan klimmen, een stad van lucifers maken (en uiteraard afsteken) en de lunch van saucijzenbroodjes maken. Na deze lekkere lunch was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan en bij te slapen.

De welpen zijn erg blij met de komst van Oe!



Verkenners - weekendkamp

Een agent kwam langs en vroeg de verkenners om hulp om een vermist persoon te vinden. Hij stuurde de verkenners op een fietstocht en zo kwamen ze onderweg diverse verdachten tegen. Tijdens de tocht bleek de vermiste persoon te zijn vermoord en dus gingen de verkenners verder op onderzoek. De eerste dag kwamen ze er echter nog niet achter en bleven ze op het clubhuis slapen. Uiteindelijk is het ze de zondag gelukt om de moord verder op te lossen!



Uit de oude doos...

Onze vlaggen gaan altijd mee op zomerkamp en hebben hierdoor al veel plekken gezien.

Zo hadden de gidsen hun vlag mee op Zomerkamp naar Oostenrijk en poseerden hier trots mee bij de Glungezer Hütte (2610 meter) na een bijzonder verblijf in deze berghut.

Ook is de vlag van de stam in 2010 door Kees-Jan en Freddy meegenomen naar de top van de Grossvenediger (3666 meter) in Oostenrijk. Niet geheel ongevaarlijk omdat het laatste stukje een berggraat was die aan beide kanten er steil omlaag liep. Gelukkig heeft iedereen, en de vlag, het er veilig vanaf gebracht!



NEWBIES ARE TAKING OVER

Sinds het overvliegen is het erg druk en warm in het kleine explohok. We hebben al wat moeten schuiven met banken en krukken om meer zitplekken te creëren. Een stuk of wat oud-verkenners en oud-gidsen zijn begin dit jaar luid ons oude vertrouwde groepje binnen komen vallen. Gelukkig bijten ze niet. Nog niet... Er is nu een energieke en enthousiaste groep ontstaan met grote variatie in leeftijd en karakter. Iedereen helpt mee, de bar draait goed (behalve de koelkast deur), het hok is nu al vaker dan vorig jaar schoon gemaakt. Een paar weken terug wilden we zelfs buiten scouting om met een stuk of 6 explo's op pad om een ijslepel te kopen! De oude explo's zijn wel wat veranderd, sommigen blijven niet zo lang meer hangen na de opkomst. We worden immers snel moe en zijn volgens mij al bezig met aftakelen. De nieuwe explo's hebben echter energie voor 10. Het wordt voor hun elke avond later eer ze naar huis gaan. De leukste opkomst vind ik tot nu toe de LAN-party (gamen is natuurlijk altijd leuk). Op deze avond heb ik hard moeten lachen om sommige mensen die heel goed (of eigenlijk heel uitbundig) aan het dansen waren op Just Dance. De groep is chaos. Maar wel leuke chaos.



Specsavers steunt

Vorig jaar waren we rond deze tijd druk bezig om de bovenaan in de stemlijst te eindigen zodat we door Specsavers gesteund zouden. Dit is ons toen na een harde strijd gelukt en we kijken met vol verwachting naar de uitslag die in januari bekend zal worden.

Mocht u, of iemand die u kent, dit jaar dus nog een nieuwe bril of lenzen nodig hebben dan kunt u ons nog steeds helpen door dit bij Specsavers te doen



Stichting
Specsavers
Steunt

Sponsorkliks

Met de feestdagen en alle drukte die daarbij hoort kan het best zijn dat u geen tijd heeft om naar de winkels te gaan om iets te kopen. Online kopen is dan een uitkomst! Vergeet daarbij niet aan ons te denken en kijk eerst even of het ook via Sponsorkliks kan! Ook hotels en vluchten voor de komende vakantie kunnen via deze site.



Nieuws uit de regio

Regio website

Sinds kort heeft de regio, waar de Jan van Hoof-groep deel van uitmaakt, een nieuwe website. Je kan deze bekijken op:

www.regiolenij.nl

Ontmoeting 2015

Ieder jaar rond Hemelvaart staat de hele regio Lek- en IJsselstreek op z'n kop, want dan vindt er hét kamp voor scouts van 11 t/m 15 jaar plaats, namelijk: Ontmoeting. Elk jaar beleven weer zo'n 150 deelnemers een super gezellig en uitdagend weekend en kan daarom door jou niet gemist worden. Dit kamp wordt door een speciale werkgroep georganiseerd en is voor scouts (Verkenners en Gidsen) dé mogelijkheid om andere scouts uit de regio te leren kennen. Vrijwel alle groepen uit de regio, van Oudewater tot Gouda en Boskoop tot Krimpen aan de Lek zijn aanwezig op dit kamp. Meer informatie vindt je op: www.ontmoeting.regiolenij.nl



Gezocht!

Bij scouting gaan er altijd wel dingen stuk of worden zo vies dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Dingen die stuk zijn moeten gemaakt worden en daarom hebben we een hoop gereedschap op scouting. Echter kunnen we altijd wel wat gebruiken. Heeft u dus nog goed gereedschap wat u niet meer gebruikt dan is dat bij ons van harte welkom! Ook keukenmateriaal als pollepels, spatels, gardes etc. is van harte welkom. Bestek horden en hekers hebben wij echter genoeg!



Wist je dat.... je op vertoon van je scoutcard 5% korting krijgt op je aankopen bij Outdoor Gouda!



Nieuwehaven 45 a-d 2801 CT Gouda Tel: 0182 517 348